



# GOD

*is goed*

*bemoedigingen uit de Psalmen*

*Daniëlle Heerens*



# GOD

*is goed*

*bemoedigingen uit de Psalmen*

Daniëlle Heerens





## **Goed is de Heer voor alles en allen.**

PSALM 145:9A (NBV)

Om te onthouden vandaag:

- God geeft genade en vergeeft.
- God heeft oneindig veel geduld.
- God ontfermt Zich over jou.
- God is goed en vol liefde.
- God doet machtige daden.
- God steunt je als je in nood bent.
- God geeft kracht als je dat nodig hebt.
- God is altijd rechtvaardig.
- God is je nabij als je Hem aanroept.
- God verhoort je gebed als je Hem dient.
- God helpt je als je Hem eert.
- God zorgt voor je als je van Hem houdt.

En onthoud het niet alleen – vertel er ook over, loof God erom en dank Hem ervoor!







**Hoe groot is het geluk dat U  
hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat  
U bereid hebt voor wie schuilen bij U.**

PSALM 31:20A, B (NBV)

God wil voor jou een rots zijn.  
Een burcht. Een veilige vesting.  
Een gids. Een beschermer.  
Een bevrijder. Een redder.

En als je tot Hem vlucht,  
wanneer je in nood verkeert  
en je leven vol ellende is,  
zal Hij je gelukkig maken.

Want groot is het geluk  
dat Hij heeft weggelegd  
voor iedereen die Hem vreest  
en voor wie bij Hem schuilt.







**Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?**

PSALM 118:6 (NBV)

Als het koningspaar op pad gaat, zijn ze er stevast bij: de bodyguards. En ze volgen niet op een afstandje, nee, ze bevinden zich altijd dicht bij het koninklijke koppel. Dat is natuurlijk niet raar, want de taak van deze bodyguards is om de koning en koningin tijdens zo'n uitstapje geen seconde alleen te laten. Ze moeten voortdurend aan hun zijde blijven om er zo voor te zorgen dat niemand hen kwaad kan doen. En je zou denken dat de koning en koningin, omdat ze die bodyguards aan hun zijde hebben, dan niet meer bang zijn.

Lijkt fijn, zo'n bodyguard die ervoor zorgt dat niemand je kwaad kan doen, vind je niet? Maar weet je? Die heb je! God is jouw bodyguard. Hij blijft namelijk als een echte bodyguard voortdurend dicht bij je en beschermt je aan alle kanten. En tegen Hem kan niets en niemand op; daarom heb je met God aan je zijde niets te vrezen. Van mensen niet, maar eigenlijk van helemaal niets!









**Blijf dicht bij me,  
zodat ik veilig ben.**

PSALM 61:5B (BGT)

Heer, vandaag wil ik  
U slechts één ding vragen:  
blijf dicht bij me.

Blijf dicht bij me als ik verdriet heb.  
Blijf dicht bij me als er gevaar dreigt.  
Blijf dicht bij me als ik onderweg ben.  
Blijf dicht bij me als er veel zorgen zijn.  
Blijf dicht bij me als ik me bang voel.  
Blijf dicht bij me, waar ik ook ben,  
wat er ook gebeurt, dag na dag.  
Zodat ik veilig ben. Amen.





Wil je op de hoogte blijven van het laatste boekennieuws en de leukste aanbiedingen? Volg ons online!

**[www.uitgeverijdeparel.nl](http://www.uitgeverijdeparel.nl)**

Hier vind je alles wat je wilt weten over onze boeken, gratis leesfragmenten, fijne tips, onze e-books, informatie over onze auteurs en nog veel meer!

**[www.uitgeverijdeparel.nl/nieuwsbrief](http://www.uitgeverijdeparel.nl/nieuwsbrief)**

Onze maandelijkse nieuwsbrief staat altijd vol met het laatste nieuws, aanbiedingen en exclusieve extraatjes. Meld je aan en mis nooit meer iets!

**[www.facebook.com/uitgeverijdeparel.nl](https://www.facebook.com/uitgeverijdeparel.nl)**

Ook hier delen we de leukste boekennieuwtjes en onze acties. En daarnaast organiseren we leuke winacties en nog veel meer. Wil je dat niet mislopen? Volg ons!

**[www.instagram.com/uitgeverijdeparel](https://www.instagram.com/uitgeverijdeparel)**

Net als op Facebook delen we hier de leukste boeken-nieuwtjes met je, inspireren we je en geven we zo nu en dan iets leuks weg. Volg je ons?



# Ook verkrijgbaar



De psalmen bieden veel bemoediging, hoop en kracht voor als je leven vol is van verdriet, moeite en zorgen. In dit mooie dagboek zijn deze psalmen uitgewerkt in honderdvijftig hoopvolle overdenkingen, waarin Gods nabijheid duidelijk wordt. Alsof God door de woorden heen tegen je fluistert: 'Ik ben bij je.'



*God is goed – dat ontdek je door heel de Bijbel heen, maar misschien wel vooral in de psalmen. Want daarin blijkt steeds weer dat Hij voor je zorgt, dat Hij je helpt, dat Hij je zegent, dat Hij je overlaadt met goede gaven, dat Hij je beschermt, dat Hij je troost... In dit prachtig vormgegeven boekje vind je een aantal psalmen die je er steeds opnieuw aan herinneren dat God goed is, ook voor jou.*

**God is goed** is een mooi cadeautje om een ander of jezelf mee te verrassen en te bemoedigen.

UITGEVERIJ  
 **de Parel**

[www.uitgeverijdeparel.nl](http://www.uitgeverijdeparel.nl)

